

# Exodus geeft hoop

TEKST **HENK VAN IJKEN** FOTO'S **ARIE KIEUIT**

**Op 17 november is de collecte bestemd voor diaconaal werk in Nederland. Kerkinactie richt de schijnwerpers bij deze collecte op de begeleiding van mensen die gevangen hebben gezeten. Deze ex-gedetineerden worden opgevangen door vrijwilligers en beroepskrachten van Exodus.**

Jan Eerbeek is vanaf het begin bij dit werk betrokken. Hij is voorzitter van de Stichting Exodus Nederland en hoofd-predikant van het protestantse justitiepastoraat bij het Ministerie van Justitie. Hij is bovendien een van de oprichters van Exodus. Wat begon met een laagdrempelig aanloophuis in een kelder onder een flat in Den Haag is uitgegroeid tot een stichting waarbij acht opvanghuizen zijn aangesloten. In de Exodushuizen krijgen de bewoners een half jaar tot een jaar intensieve begeleiding. Het gaat hierbij om gevangenen die nog een reclasseringsprogramma volgen of om mensen die gevangen hebben gezeten.

## URIJWILLIGERS

De Interkerkelijke Stichting voor Nazorg aan ex-gedetineerden (ISNA) is sinds kort onderdeel van Exodus. De vrijwilligers van ISNA begeleiden in het afgelopen jaar 160 mensen. In de huizen van Exodus woonden in dezelfde tijd 250 ex-gedetineerden en gevangenen die een penitentiair programma volgden. Het diaconale werk levert resultaat op. Terwijl van de voormalige gevangenen gemiddeld 75 procent terugvalt in de criminaliteit, is dit percentage na een succesvolle afronding in de opvang bij Exodus omgedraaid: 75 procent van hen keert namelijk niet terug in de criminaliteit.

Binnenkort start in Venlo een Exodushuis voor vrouwen. In Almelo en Maastricht zijn huizen in oprichting. Terwijl er al Exodushuizen in Utrecht, Alkmaar, Amsterdam, Den Bosch, Leiden, Rotterdam, Groningen en Den Haag staan.

## OP MAAT

Exodus geeft zijn bewoners op maat gesneden hulp. Iedere bewoner krijgt een



Exodus helpt hen om de regie over hun eigen leven te krijgen.

eigen programma. "Essentieel is dat we als Stichting Exodus niet alleen materiele hulp bieden. Het gaat in ons werk om: wonen, werken, relaties en zingeving. Relaties kunnen door criminaliteit of verslaving zijn verstoord. Dat vraagt om herstel van vertrouwen", legt Jan Eerbeek uit. "Als het kan, betrekken we de familie van een bewoner bij zijn nieuwe levensweg. We letten op de manier waarop bewoners omgaan met gevoelens - van rouw of schuld bijvoorbeeld - omdat die blokkades voor het leven kunnen zijn. Tijdens thema-avonden met justitiepastors komen deze blokkades ook op tafel."

## DIACONIE

Een diaconie kan de betrokkenheid bij het werk van Exodus bevorderen. "Het is belangrijk dat de kerken ons werk dragen. Dat merken we door de kaarten die kerkleden aan gevangenen sturen met Pasen", zegt Jan Eerbeek. "Daarnaast kunnen ze via de Kerkinactiecollecte aan het werk bijdragen. Het is mogelijk om - uiteraard op afspraak - met een delegatie uit de gemeente een bezoek te brengen aan een van de Exodushuizen. Diaconieën kunnen ook vrijwilligers voor het vrijwilligersnetwerk van Exodus werven. Het gaat daarbij om vrijwilligers die een tijdje 'meelopen' met een ex-gedetineerde en om vrijwilligers voor het bezoekwerk van het justitiepastoraat. We hebben bijvoorbeeld in Scheveningen een vrijwilligster van 92

Op deze pagina's achtergrondinformatie en liturgiesuggesties over één van de diaconale projecten die Kerkinactie ondersteunt, Exodus, ter gebruik in de kerkdienst op 17 november a.s.

jaar die al meer dan tien jaar helpt bij de vieringen. Zij deelt na afloop van de dienst bloemen en koffie uit. Een gevangene die onverschillig in het leven stond, wilde me op een zondagavond in z'n cel spreken. 'Ik heb met oma zitten praten', zei hij. 'Zij gelooft in ons, zegt ze, en daarom komt ze hier iedere zondag. Het is toch te gek voor woorden dat oma op haar leeftijd nog in mij gelooft en dat ik op mijn 28<sup>e</sup> niet meer in mijzelf en in mijn toekomst zou geloven!' Dit diaconale werk geeft mensen weer hoop. Zonder criminaliteit goed te praten, kun je vaststellen dat er bij (ex-) criminelen vaak onvermogen is om op een andere manier te leven. Het is voor hen belangrijk dat er in de samenleving mensen zijn bij wie ze terecht kunnen. Want in de onderwereld kun je altijd terecht", besluit Jan Eerbeek. "Wij helpen hen om de regie over hun eigen leven te krijgen."

*Henk van IJken is voorlichter van Kerkinactie.*

Voor de collecte op 17 november zijn posters en folders beschikbaar. Nabestellingen zijn nog mogelijk via de afdeling Brochureverkoop, tel. (030) 880 17 24, e-mail: brochureverkoop@sowkerken.nl. De opbrengst van deze collecte telt mee voor uw diaconaal aandeel binnenland voor Kerkinactie.